

KIRKEBLAD FOR STABY OG MADUM SOGNE



MARTS · APRIL · MAJ 2010

En foregangsmand

Født den 10. november og døbt den 11. november i 1483. Dette var starten på Martin Luthers liv i en lille by i Tyskland. Grunden til denne snar-rådige handling var sandsynligvis, at der på det tidspunkt i historien var stor børnedødelighed, og nåede man ikke at blive døbt, inden man døde, ville man brænde op i helvede!

En hård opvækst kan man med rette udtrykke, var betingelserne for den lille dreng. Forældrene Margrethe og Hans Luther hørte til et gudsfrygtigt folkefærd. Med andre ord forestillede de sig, at Gud uden nåde ville dømme de fortabte mennesker til evig pinsel i Skærsilden. Det var kun de retfærdige, der kom i himlen. Med dette menneskesyn som udgangspunkt fik Martin så sin opdragelse.

Det gik da også galt for den efterhånden 4-5 årige Martin, som skulle passe på fårene. En dag fik han ikke alle fårene med hjem fra marken, fordi en ulv havde ædt det ene af flokkens to lam. Som straf fik Martin

bank af faderen, som brugte en kæp. – Uden at gå i detaljer, skulle det efter sigende have været ganske forfærdeligt.

Det var så den barndom. Allerede



*Paradisets port i klostertårnet i Wittenberg. Luther havde værelse i tårnet
Luthers evangeliske gennembrud kaldes derfor sommetider for hans "tårnoplevelse"*

som femtenårig pakkede Martin sine ting og flyttede flere hundrede kilometer væk fra barndomshjemmet, og indlogerede sig på en latinskole, og her måtte han stå på egne ben. Som betaling for den undervisning han fik i skolen, måtte han sammen med de andre drenge fra skolen pænt stille op i kirken hver søndag og synge. Martin havde heldigvis en god sangstemme, og han tjente da også lidt til livets ophold ved at gå rundt i byen og synge for folk.

Igen kom den strenge fader på banen, for efter endt skolegang på latinskolen, beordrede han sin søn til at læse jura. Martin turde ikke andet end straks at kaste sig over studierne. Der skete flere nævneværdige ting i Martins liv i denne periode. Uheldigvis kom han til at skære sig på en kårde, og det så voldsomt at han ramte en stor blodåre. Blodet flød, og det var et Guds under, at han ikke døde af blodtab. Kort tid efter var der igen brug

efter stærkere kræfter. Martin var ude i et forfærdeligt ulykke, og et lyn slog ned meget tæt på ham. Af bare skræk råbte han på Marias mor, den hellige Anne, og lovede at hvis han overlevede dette, ville han blive munk, og således blev det.

‘Kordrengens’ erfaringer blev nu hevet op af rygsækken, for Martin havde ved selvsyn både set og hørt, at det kun var koret og præsterne, der måtte synge i kirkerne, - og det på et sprog, som ingen forstod et pluk af. Enhver skulle kunne være med, når det gjaldt salmesang, og derfor begyndte Martin at oversætte sangene fra latin til tysk. Det blev et skelsættende initiativ i historien, for han var den første, der havde tænkt disse tanker og fulgt dem op med handling. Nu gik det stærkt, for danskerne ville også være med. De tyske oversættelser blev hurtigt oversat til dansk, og det var populært blandt folk at synge med på salmerne.

Luther havde endnu et oprør i ærmet. Hvis menigmand havde gjort noget forkert, kunne man gå til den katolske præst og få tilgivet sine handlinger mod et beløb, som de implicerede blev enige om. Det var igen ensbetydende med, at de katolske præster skovlede penge ind til egen fordel. Dette vanvid ville Luther sætte en stopper for, og han drog ned til paven og bankede godt og grundigt i bordet, og bad om at få denne orden bragt til ophør. Til dette svarede paven, at han ikke sådan skulle gå og lave om på kirkens ældgamle traditioner, og han blev hermed prompte



Luthers segl. Korset er centrum for hjertets tro.

smidt ud af den katolske kirke. Og det blev hermed grunden til den evangelisk-lutherske kirke – det vil sige: den danske folkekirke.

Med andre ord kan vi takke blandt andet Martin Luthers falkeblisk, mod og flid for, at vi har den danske folke-

kirke og den danske sangskat, som vi kender den den dag i dag.

Kilde: `Salmer i centrum` skrevet af John Rydahl, Christina Smith og Lars Nymark Heilsen(red).

Ane Thomsen

25 års jubilæum

At være medlem af et menighedsråd, kan blive et livslang engagement.

Det var med stor glæde, at vi 1. søndag i advent 2009 kunne ønske vores nuværende kirkeværge og kontaktperson, Ingrid Bennedsgaard, hjertelig tillykke med hendes 25 års jubilæum i menighedsrådet i Staby.

Hun tiltrådte menighedsrådet 1. søndag i advent i 1984. Hun har i alle årene arbejdet med stor interesse og engagement – i sognet, i kirken og i menighedsrådet. Hun er altid til stede, så snart der er brug for hende, hun er utrolig energisk og har taget initiativ til mange gode ting – i det hele taget en rigtig god samarbejdspartner.

Ingrid har været med til to præsteansættelser i Staby og Madum sogne, nemlig Anker Stenberg i 1985 og Astrid Louise Agerskov i 2003. I 1993 blev Ingrid valgt til kirkeværge efter Egon Brøndbjerg, en post, som hun er blevet genvalgt til lige siden, samt kontaktperson, da det blev aktuelt at have sådan en.

*Karen Nørgaard
Birgitte Holm Eskildsen*

Salmesangsmaraton Hver aften kl. 19-ca. 21.20.

<i>Dato</i>	<i>Sted</i>	<i>Salmenummer</i>
Tors. d. 25. febr.	Rindum kirke, fortsætter i Kirkehuset	355-374
Tors. d. 11. marts	Velling kirke	337-354
Tors. d. 25. marts	Staby kirke	375-401
Ons. d. 7. april	Ny Sogn kirke	441-454, 478-486
Tors. d. 22. april	No kirke	455-477
Tors. d. 6. maj	Ringkøbing kirke	280-299
Tors. d. 20. maj	Ulfkær kirke, Ulfkær stationsby	699-706, 721-732

Medbring venligst selv kaffe.

Om salmemaraton

Den nye salmebog, som kom i 2002 indeholder 791 salmer. Den ældste, nr. 435

"Aleneste Gud i Himmerig" er fra det 2. århundrede, og den yngste, nr. 249

"Hvad er det at møde den opstandne mester", er fra 2000.

17 sogne i Ringkøbing provsti er gået sammen om et flerårigt projekt, hvor vi i løbet af ca. to år lærer denne kæmpe salmeskat at kende, ganske enkelt ved at synges hele salmebogen igennem.

De deltagende sogne er:

Gammel Sogn, Hee, Høver, Madum, No, Ny sogn, Rindum, Ringkøbing, Staby, Stadil, Tim, Torsted, Ulfborg, Ulfkær, Vedersø, Velling og Ølstrup.

Vel mødt.



(David: Detalje fra Det gamle orgel, Ringkøbing)

Sæt X i kalenderen

Salmesangsmaraton i Staby Kirke

torsdag den 25. marts kl. 19.00 - ca. 21.20: nr. 375 - 401.

Måltidfællesskab

Skærtorsdag aften den 1. april i Staby Kirke kl. 19.00.

Friluftsgudstjeneste

2. Pinsedag mandag den 24. maj kl. 10.00, Skorkærvej 2.

Kirkelige handlinger fra november 2009 til januar 2010

I STABY KIRKE

Døde og begravede:

Lis Kloster

Erling Larsen

Willy Gade

I MADUM KIRKE

Døbt:

Samuel Richter Lassen



Hjemmesiden Staby Kirke: www.stabykirke.dk

Forside: Klik ind på ovennævnte adresse, og man vil se vores forsider. Her bliver man introduceret i, hvad der ellers er på hjemmesiden. Derudover er der få reklamer for, hvad der er af aktiviteter i nærmeste og fjerneste fremtid.

Historie: Der er en artikel om nogle tyske inskriptioner, som er oppe i kirketårnet: skrevet af Knud Jacobsen. Derudover er sat nogle billeder ind.

Kalender: Dags dato er markeret med en lyseblå farve. Aktiviteterne er markeret med en lille rød streg og en tekst. Ønsker man at få yderligere information, skal man klikke på selve datoen. Udgangspunktet er den måned man befinder sig i, derudover kan man klikke på de efterfølgende måneder, og der vil dukke yderligere oplysninger op.

Minikonfirmand: Her kan ses billeder fra krybbespillet den 1. søndag i advent 2009.

Barnedåb Konfirmation Bryllup Begravelser: Her er praktiske oplysninger desangående.

Kirkeblad: Kirkebladene kan downloades tilbage til og med sep., okt. og nov.

Salmer: Orientering om månedens salme. Orientering om salmesangsmaraton.

Rundvisning: Henvisning til kirkens rundviser Karen Nørgaard. Der er også billeder indlagt.

Pilgrimsvandring: Orientering om – og relevant link til denne aktivitet.

Kontakt: Adresser og telefonnumre på: Præsten, Menighedsråd, kirkens ansatte med mere.

For øjeblikket arbejdes der på et afsnit om Stabysten, som står øst for kirken. Vi arbejder fortsat på at videreudvikle hjemmesiden. Har man forslag og ideer modtages de gerne, så kan vi se, om vi kan opfylde ønskerne.

Staby Menighedsråd

Konfirmation 2010

følgende drenge og piger skal konfirmeres i Staby kirke

Bededag fredag den 30. april kl. 10.30

Zazia Kirk Christensen	Nedervej 13	Staby
Mette Esager	Nørrevej 14	Staby
Thomas Nordestgaard Esager	Stabyvej 43	Staby
Bodil Holm Eskildsen	Herredstoftvej 3	Staby
Line Nørby Jensen	G1 Landevej 27A	Staby
Kristina Kirk	Nørrevej 8	Staby
Dennis Skovgaard Kristiansen	Stenildvej 14	Ulfborg
Mikkel Fuglsang Lausen	Sognegårdsvej 10	Husby
Nicki Oxbøll	Skråvej 6	Staby
Jakob Hounsgaard Pedersen	Rolighedsvej 32	Staby
Ida Agerbo Rindom	Klostervej 2	Staby
Marianne Smedegaard	Sognefogedvej 3	Staby
Daniel Bak Stausholm	Bramsvej 21	Ulfborg
Signe Rømer Svejgaard	Nørrevej 9	Staby
Rune Overby Sørensen	Bramsvej 35	Ulfborg
Søren Dybdahl Thomsen	Sdr Stabyvej 5	Staby
Malthe K. A. Olesen	Klitvej 3	Husby
Simon Kirk Sørensen	Stabyvej 66	Staby

Menighedsrådsmøder i Madum og Staby sogne år 2010

Fælles regnskabsmøde 18/3

- Staby kl. 18.30-19.00

- Fællesmøde kl. 19.00-21.30

- Madum 21.30

Fællesmøde 20/4 kl. 19.00

Bygningssyn 26/5

- Afsluttende menighedsrådsmøde kl. 18.30

Menighedsrådsmøde Staby 8/6 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde Staby 12/8 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde Madum 17/8 kl. 19.30

Fællesmøde 23/9 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde Madum 9/11 kl. 19.30

Menighedsrådsmøde Staby d. 16/11 kl. 19.00

Alle møderne foregår i præstegården.

Møderne er offentlige og alle, der har interesse, er velkommen til at overvære møderne.

Med venlig hilsen

Madum og Staby Menighedsråd

Madum Menighedsråd

Her i begyndelsen af kirkeåret har vi allerede haft megen aktivitet. Søndag den 6. december havde vi traditionen tro juletræ, i forsamlingshuset, sammen med sogneforeningen, fremmødet til juletræ var fint og alle både store og små hyggede sig.

Menighedsrådet har fået konstitueret sig og er klar til at tage fat på det nye kirkeårs udfordringer. I 2010 skal vi til at arbejde med visioner, for menighedsrådsarbejdet og Madum kirke i det hele taget. Skal vi have rockgudstjenester? Eller en lysglobe? Eller...Der vil i forårets løb blive et offentligt visionsmøde, kom der og giv din mening til kende, idéer efterlyses. En anden meget konkret opgave i denne forbindelse er, at vi vil tage formen for kirkebladet op til revision. Jo der er i sandhed mange spændende opgaver at tage fat på i det nye kirkeår.

Restaureringen af kirken, som startede for snart to og et halvt år siden, pågår stadig, vi begynder med reparation af fugning i korbuen, og vil i perioden 28. februar til 28. marts få kalket kirken indvendig, så med lidt held er restaurationsarbejdet overstået 1. april i år. Indtil da må vi bede om endnu lidt overbærenhed med støv, stilladser og byggerod. Det skal jo, som man siger, være skidt før det kan blive godt, og med det forløb vi har været igennem her i Madum, må det blive virkeligt godt.

Lad os således håbe, at vi snart kan ønske hinanden tillykke med den færdigrestaurerede kirke.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen, formand

Staby Kirkegård

Fredningsperioden for gravsteder på kirkegården skal være 30 år, hvor det hidtil har været 25 år.

Dette gælder fra 1. januar 2010.

KIRKEBETJENINGEN

STABY

Graver: Bent Møller,
privat tlf. 9733 1373, mobil 3035 8422

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkevæрге: Ingrid Bennedsgaard,
privat tlf. 9749 1760, mobil 2362 3802

Kirkesanger: Karen Margrethe Jølming,
privat tlf. 9749 1532, mobil 2010 7863

MADUM

Graver: Lene Lysgaard,
privat tlf. 9749 1116, mobil 5121 3234

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkevæрге: Kristian Jensen,
privat tlf. 9749 1426, mobil 4073 3250

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,
privat tlf. 9749 5095, mobil 6174 8887

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 9749 1081 - mailadr.: alag@km.dk
Træffetid mellem kl. 11-14 onsdage og fredage

Nyt fra Staby Menighedsråd



Sneen daler ned i store snefnug. Det er lige nu vinter, rigtig vinter med sne og frost. Vi har haft det længe. Fra før jul til nu, kyndelmisse.

Verdenen holdt klimatopmøde i København i december. Vi var med i Madum og Staby. Vi holdte andagt - i opmærksomhed og håb for Guds skaberværk.

Og bemærk nu, klimakonference eller ej, CO2-udledninger eller ej, menneskeskabt eller ej og hvem bestemmer over hvad? Vinter er det blevet – med sne og det hele og hvem var herre over det?

Inden længe smelter sneen, det bliver forår, og vintergækker, erantis og krokus vil smile os i møde.

D. 5. januar var der, trods dårligt vejr, Hellig Tre Kongers-eftermiddagshygge i præstegården, hvor Svend Aage Madsen tog os med rundt om ”Højt fra træets grønne top”, juletræets indtog og Peter Faber.

Søndag før kyndelmisse, holdt konfirmanderne gudstjenesten i Staby kirke med lys og lys tænding. En rigtig god gudstjeneste på alle måder. Den 3. februar mødtes vi til dejlig højskolesang i kirken.

Der vil i løbet året, ud over søndagenes gudstjenester, poppe flere arrangementer op, og vi glæder os til sommerens tilbagevendende kirkekoncerter. Især til november, hvor Kim Sjøgren vil afholde koncert i Sdr. Nissum kirke. Astrid er nu tilbage på fuldtid og har ligeledes genoptaget sit job på Hospice i Hvide Sande. Gudstjenestelisten, vil i foråret, være næsten udfyldt.

Ellers er der nye tider for menighedsråd landet over. De ansatte ved kirken, det gælder ikke præsten, har fået nye overenskomster, og menighedsrådene har overtaget lønforhandlingerne. Ligeledes er der krav om synliggørelse af menighedsrådets arbejde, mål og visioner.

I Staby kirke er der nu indlagt nyt varme og styringssystem. Det skulle gerne være mere effektivt og økonomisk end det gamle.

Vi glæder os til foråret og årets konfirmation St. Bededag fredag d. 30. april.

Med venlig hilsen

Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

Månedens salmer

Marts: Nr. 557: ”Her vil ties her vil bies”: Tekst: Th. Laub 1917.

Mel: A.P. Berggreen 1854.

April: Nr. 331: ”Uberørt af byens travlhed”: Tekst: Lars Busk Sørensen 1990.

Mel: Klaus Brinch 1990.

Maj: Nr. 678: ”Guds fred er glæden i dit sind”: Tekst: Holger Lissner 1983.

Mel: O Herre Krist dig til os vend, Görlitz 1648.

GUDSTJENESTER

	<i>Staby</i>	<i>Madum</i>
28. februar, 2.s.i fasten	10.30 <i>kaffe</i>	9.00
7. marts, 3.s.i fasten	9.00 J. Sandal	
14. marts, Midfaste	10.30 <i>kaffe</i>	
28. marts, Palmesøndag		10.30 familiegudstj. <i>kaffe</i>
1. april, Skærtorsdag	19.00 <i>måltidsfællesskab</i>	
4. april, Påskedag	10.30	9.00
11. april, 1.s.e.påske	9.00 J. Sandal	
18. april, 2.s.e.påske		10.30 <i>kaffe</i>
30. april, Bededag	10.30 konfirmation	
9. maj, 5.s.e.påske		10.30
13. maj, Kr. Himmelfartsdag	10.30 <i>kaffe</i>	
16. maj, 6.s.e.påske	9.00	
23. maj, Pinsedag	10.30	9.00
24. maj, 2. Pinsedag	friluftsgudstjeneste kl. 10.00	Skorkærvej 2, <i>kaffe</i>
30. maj, Trinitatis søndag	9.00 J. Sandal, <i>kaffe</i>	

Jeg har ferie i uge 16, og friweekend 20. og 21. marts samt 29. og 30. maj. I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal tlf. 97 49 51 08.

Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til Gunners Taxi, tlf.: 20 23 23 73

Rundvisning i Staby Kirke

Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039, eller mailadr. kvnoergaard@ mail.tele.dk. Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.